

24<sup>de</sup> Jaargang nr. 4  
**Zomer 2020**

*Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn, wat een gezwoeg  
als iedereen niet iedereen  
terwille was  
als iedereen niet iedereen  
op handen droeg.*

*Judith Herzberg*

## **V**an de redactie

Voor u ligt het zomer-Klankbord 2020. De redactie is blij dat we u nu weer een ‘echt’ boekje kunnen aanbieden. Ook de raap- en nietgroep van Hoogkarspel is weer als groep samengekomen om het in elkaar te zetten. Voor Westwoud hebben Sipke en Aafke de Vries het Klankbord geraapt en geniet. Dank hiervoor! Natuurlijk hopen we dat dit zo blijft, want voor de meeste mensen geldt, dat het Klankbord in handen hebben om te lezen, toch prettiger is dan het op het scherm te moeten lezen.

We vertrouwen erop dat er weer goede tijden aanbreken en wensen u veel plezier met het lezen!

Namens de redactie,

**Loes Siedenburg**

# ZOMERIJD

## *Vakantie*

Ondanks alle coronaperikelen van de afgelopen maanden zijn we in juli toch nog een weekje op vakantie geweest in Duitsland. Naar een prachtig gebied waar we nog niet eerder waren: De Harz. Het gebied is heuvelachtig, heeft een mooie natuur en prachtige middeleeuwse dorpjes en steden. De streek kent een rijke geschiedenis en een roemrucht verleden van allerlei vorsten en mensen van adel. Het was fijn om er even uit te zijn en de sfeer van een heel andere omgeving te proeven. In Duitsland was op vele plekken een mondkapje verplicht dus dat was wel even aanpassen. Gelukkig went het ook wel weer snel. Na thuiskomst van de vakantie hebben we samen met familie de verjaardag van Tessa gevierd. Op 24 juli werd zij al weer vijf! Zo bij elkaar zijn met de hele familie was ook al weer even geleden dus des te leuker dat het nu weer kon. Nu begint langzaam aan het gewone werkzame leven weer en proberen we de draad zo goed als dat gaat na de afgelopen bijzondere maanden weer op te pakken!

## *Verhuizing*

Uiteraard hebt u vast al gehoord dat we met ons gezin gaan verhuizen naar Hoogkarspel! Het huis in Hoogkarspel (Tuinfluiter 13) komt in februari 2021 beschikbaar. Het is een mooie moderne twee-onder-een-kapwoning en we kunnen er zo intrekken. We hebben er veel zin in om ons te vestigen in Hoogkarspel. Voor ons persoonlijk zal er dus wel het een en ander gaan veranderen volgend jaar, maar in mijn aanstelling als predikant van Hoogkarspel (50%) en van de Purmerkerk (50%) zal in ieder geval voorlopig geen verandering komen.

## *Kerkdiensten*

De kern van onze gemeente wordt gevormd door het samenkomen op zondag tijdens de eredienst. Helaas was dat de afgelopen tijd

onmogelijk geworden door de coronacrisis. We zijn nog steeds niet terug naar het normale, voor zover dat ooit nog mogelijk is maar we zijn gelukkig wel weer begonnen met het samenkomen op zondag. We volgen de richtlijnen zo goed mogelijk op (gelukkig zijn de maatregelen iets versoepeld zodat het bv. niet meer nodig is je van te voren op te geven). Wel moet de 1.5 meter afstand zoveel mogelijk bewaard blijven, staan er desinfectiemiddelen en moeten we een registratie bijhouden van mensen die bij de dienst aanwezig zijn. Samen zingen lukt helaas nog niet, maar er zijn gelukkig alternatieven gevonden in de vorm van voorzangers of de organist die de liederen speelt en dat wij kunnen meelesen en/of neuriën. Het is dus nog een beetje behelpen maar wel heel fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Velen keken daar natuurlijk toch naar uit!

### *Nieuwe seizoen*

In september begint het nieuwe kerkelijke seizoen. Het landelijke thema van de start van het nieuwe seizoen is: 'Het goede leven'. Scriba René de Reuver zegt over het thema het volgende: "Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby's heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort." In de dienst van zondag 13 september zal dit thema centraal staan.

**Ds Henri Frölich**

## **H**artelijk dank!

Onlangs, 18 mei, vierde ik mijn 60<sup>e</sup> verjaardag. Het grote feest dat ik van plan was, is er niet van gekomen, Desondanks ben ik heel erg jarig geweest, mede door de bloemen die ik van de kerk heb gekregen.

Het zijn onzekere tijden. We merken nu, dat we het moeten hebben van ons uithoudingsvermogen. In deze dagen lees ik nogal eens de Psalmen, waarin ook dikwijls wordt gesproken over het moeten uithouden van dingen. En waarin het verlangen naar Gods verlossende aanwezigheid voelbaar is.

Ik kan me voorstellen, dat dit voor velen van u ook geldt. De quarantaine valt sommigen heel zwaar. Dankbaar ben ik dan ook, dat ik langzamerhand weer wat bezoekwerk mag gaan doen – op 1,5 meter afstand. Dat wel.

Omdat wij niet mogen zeilen met groepen (de anderhalve meter is lastig vol te houden op een schip), ben ik de komende tijd geregeld in Hoogkarspel te vinden. Onaangekondigd op bezoek gaan zit er nog even niet in. Ik wil u daarom vragen om even te bellen of via de kerkenraad een seintje te geven, als u een bezoek op prijs stelt. Dan maken we een afspraak. En anders bel ik u wellicht de komende tijd om een afspraak te maken.

Ook zal ik in juli een paar keer voorgaan in een online kerkdienst. Ik hoop dat u zo de band met de kerk toch kunt ervaren en zo iets van Gods aanwezigheid in ons leven.

Hartelijke groet,  
**Ds Hanneke Borst**

## BERICHTEN UIT HOOGKARSPÉL-LUTJEBROEK

### **I**N HERINNERING: HANNEKE FRIMA-DE HAAN

Wat zijn wij geschrokken door het plotselinge overlijden van Hanneke Frima.

Voor onze diaconie een steun die wij gaan missen. Hanneke zette zich in om de collecten voor de diaconie op schrift te vertolken in het Klankbord. Deze taak verrichtte zij met oprechte, warme belangstelling voor de goede doelen, die de diaconie had gekozen. Wij zijn intens dankbaar dat Hanneke zich hier vele jaren voor heeft ingezet en wensen haar gezin en familie heel veel sterkte, om dit verlies een plek te geven. Wij blijven Hanneke herinneren als een warme, hartelijke, zorgzame, belangstellende en liefdevolle vrouw. Met dank: Marianne, Jaap en Wilma (Diaconie)

#### *Een laatste groet*

*Dank je wel voor wie jij was,  
met je liefde en je trouw,  
met je inzet voor het leven,  
met je vriendschap, ons gegeven,  
dag, voor jou een laatste groet,  
tot ik je ginder weer ontmoet.*

*Dank je wel voor wie jij was,  
met je liefde en je trouw,  
met je vragen, met je wensen,  
met je mens zijn onder mensen,  
dag... tot ziens... het ga je goed,  
daar waar ik jou, eens, weer ontmoet.*

**Wilma van Ophem**

## **V**an de voorzitter

Na een lange onderbreking kan er gelukkig weer een papieren Klankbord bij u in de brievenbus worden gedaan.

Op de website staat een aantal mededelingen over de besluiten van de kerkenraad. De belangrijkste is wel dat het college van kerkrentmeesters in overleg met het classicaal college behandeling beheerszaken een pastorie heeft gekocht. Deze staat op de Tuinfluiter 13. De overdracht is op 1 februari 2021. Het was eerst de bedoeling dat de diaconie deze aankoop zou doen, maar dat werd afgeraden door het classicaal college. Er wordt nu grond geruild tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconie ontvangt hier dan pacht voor. Het cvk ontvangt de huur van de pastorie. Na 1 februari zullen Henri, Susan en Tessa zo spoedig mogelijk de pastorie gaan betrekken. Het huis is in prima staat, er hoeft eigenlijk niets aan gedaan te worden. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de website.

De jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen zijn door de kerkenraad goed gekeurd en hebben twee weken ter inzage voor de gemeente gelegen. Op de kerkenraadsvergadering van 26 augustus worden deze getekend door de voorzitter en de scribe, vervolgens worden ze opgestuurd naar het classicaal college behandeling beheerszaken.

Hoewel het coronavirus weer om zich heen grijpt, zijn de regels tot nog toe zo verruimd dat we, met inachtneming van de richtlijnen van de PKN en het RIVM, gelukkig weer naar de kerk kunnen gaan. Een aantal activiteiten kan ook weer gehouden worden. De meeste activiteiten worden in de kerkzaal gehouden omdat we daar beter de richtlijnen kunnen toepassen. We hebben besloten de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilligers en de serie sacrale dans dit jaar te laten vervallen. Vanwege alle onzekerheid komt er dit jaar geen



programmaboekje uit. We adviseren u om de berichtgeving in het Klankbord en de Rotonde in de gaten te houden. De activiteiten die wel doorgaan zijn:

- De maandelijkse vespers worden weer op de eerste vrijdag van de maand gehouden. De eerste is op 4 september om 19.30 uur in de kerkzaal. Voorganger is Wilma van Ophem.
- De startzondag is op 4 oktober in Westwoud. Het thema is 'het goede leven'.
- Er worden weer 4 films gedraaid, de eerste is op 30 oktober, de tweede op 27 november, de derde op 22 januari, de vierde op 19 maart.
- Het streven is om in november en maart komend jaar weer sprekers uit te nodigen voor een lezing. In het volgende Klankbord hopen we hierover meer te kunnen vertellen.

**Tineke Hupkens**

## **D**IACONIEUWS

We leven nog steeds in onzekere tijden v.w.b. het coronavirus. Dat vraagt aanpassingen, hygiënevoorschriften, registreren, afstand bewaren etc. Dat vraagt ook extra zorg en aandacht, van en voor jong en oud. Scholieren die thuis les kregen via internet verbindingen. Ouder(s) die thuis moe(s)ten werken. Ouderen en kwetsbaren die in hun (te)huizen moesten blijven. Geen of nauwelijks bezoek. Kerken die de deuren moesten sluiten.

Gelukkig is dat in mindere mate van toepassing nu. De kerk biedt weer een welkome open deur. Met aanpassingen weliswaar, maar het is goed te doen. We mogen weer deelnemen aan vieringen. Nog zonder zang, tenzij van een enkeling of duo die hiervoor gevraagd wordt. Wel met de teksten op het beeldscherm en met de klanken van

het orgel. En... met zicht op een prachtige, nieuw ingerichte binnentuin. Er is flink wat werk verzet door onze kosters. Het resultaat is daarnaar. Dank aan Jos en Margreet.

Als diaconie verwachten wij dat hulpvragen wel gaan groeien in deze coronatijd waar veel zekerheden wegvallen. Schroom niet als u iemand weet die onze hulp of persoonlijke aandacht nodig heeft. Mensen hebben elkaar nodig, immers. Als diaconie willen wij er voor u zijn.

Terwijl ik dit schrijf wordt de wereld opgeschrikt door de enorme explosie in Beiroet. De televisiebeelden laten zien dat er zeer vele doden en gewonden zijn gevallen. De stad is enorm zwaar beschadigd. Een verschrikkelijk drama voor Libanon, die zucht onder een zware economische crisis. Onze steun is heel hard nodig. Natuurlijk collecteren wij voor Beiroet. Maar ook kunt u uw gift overmaken op:

**NL89 ABNA 0457 457 457**

**t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Slachtoffers Beiroet**

Of doneer op **GIRO 555**

**namens de Samenwerkende Hulporganisaties**

## **COLLECTES VAN DE DIACONIE**

### **23 augustus: Stichting SchuldHulpMaatje**

Samen lukt het. Dat is waarin Stichting SchuldHulpMaatje gelooft. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Vele vrijwilligers in de regio zijn behulpzaam om, zonder te oordelen, met je aan de slag te gaan om financieel weer orde op zaken te stellen. Juist in de huidige tijd van corona verkeren velen in financiële nood. Door ziekte, scheiding, werkloosheid, of faillissement. Stichting SchuldHulpMaatje helpt deze mensen. Uw steun d.m.v. een bijdrage wordt dan ook op prijs gesteld.

### **13 september: De Zonnebloem Hoogkarspel/Lutjebroek**

Elke woonplaats is wel bekend met de activiteiten van de Zonnebloem. Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Bij de vrijwilligers staat speciale zorg en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. Met name voor de oudere, eenzame en zieke medemens organiseert de Zonnebloem bezoeken aan huis, culturele activiteiten, uitstapjes en b.v. de Ziekenzondag. Daarom dragen wij de Zonnebloem Hoogkarspel en Lutjebroek een warm hart toe. Deze collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.

### **19 september: Oecumenische Werkgroep Hoogkarspel**

In samenwerkingsverband hebben de RK en de PKN kerken in Hoogkarspel een Oecumenische werkgroep opgericht. Jaarlijks verzorgt deze werkgroep de Wereldgebedsdag, de Nationale Dodenherdenking en de Vredesviering.

Zo bevorderen beide geloofsgemeenschappen met elkaar een bijzonder saamhorigheidsgevoel op deze jaarlijks terugkerende bijeenkomsten.

Vandaar dat wij de Oecumenische Werkgroep willen ondersteunen met een diaconale bijdrage. Doet u mee?

### **27 september: Nicole's Huiskamerproject**

Stichting Nicole's Huiskamer houdt zich bezig met opvang, begeleiding en therapie. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in een situatie zitten waardoor het thuis en/of op school even niet goed werkbaar is, krijgen hier ondersteuning in huiselijke sfeer. De stichting draait op eigen kracht en is afhankelijk van sponsors, donateurs en eigen inleg. Wij dragen Nicole's huiskamerproject een warm hart. Ook uw steun in de vorm van een bijdrage is van harte welkom.

### **11 oktober: Stichting Barthiméus**

De opbrengst van de diaconiecollecte is bestemd voor Stichting Barthiméus.

Een stichting voor alle mensen die slechtziend of blind zijn. Zij reiken deze mensen mogelijkheden aan, om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met hun visuele beperking. Dit door onderzoek, therapie, mobiliteitstrainingen en maatschappelijke hulpverlening aan te reiken. Dankzij uw steun geeft u mensen met een visuele beperking weer wat zicht op zelfstandigheid, onder goede begeleiding van professionelen en vrijwilligers. Dank voor uw bijdrage.

### **18 oktober: Voedselbank West Friesland**

De Voedselbank is een begrip in West Friesland. Velen die rond moeten komen van het minimum kunnen een beroep doen op de Voedselbank. Niet alleen voor levensmiddelen, maar ook b.v. luiers worden verstrekt door deze organisatie van vrijwilligers. Zowel het doneren van levensmiddelen alsook met een geldelijke bijdrage kunt u de Voedselbank steunen om de minder bedeelden van voedsel te kunnen blijven voorzien. Voor velen is dit helaas broodnodig. Vandaar dat wij een beroep op u doen de Voedselbank een warm hart toe te dragen.

### **25 oktober: Hulpverlening Westfrieze Kerken**

Stichting Hulpverlening Westfrieze Kerken is dagelijks bereikbaar voor een luisterend oor, financiële hulp en hulpverlening in crisissituaties. Deze hulp kan praktisch zijn of psychosociaal. De stichting is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de levensovertuiging van de hulpvrager. Dienstbaarheid is de motivatie om mensen in nood te helpen staande te blijven. Zo geeft Stichting HWK vorm aan de opdracht van Jezus, om te zien naar mensen in nood. Wij bevelen deze collecte van harte aan.

Namens de Diaconie,  
**Wilma van Ophem**

## **V**an het college van Kerkrentmeesters

Je zou het bijna eentonig beginnen te vinden, vorige keer schreef ik dat het alweer het tweede Klankbord was in Corona tijd, nu is het alweer de derde keer! Het lijkt niet op te houden. Veel mensen lijken er moedeloos van te worden en vinden al die maatregelen maar zozo. Maar toch vinden wij dat we ons aan de richtlijnen moeten houden, vooral de 1.5 meter is belangrijk, maar dat heeft wel allerlei vervelende consequenties. Niet alleen op hoe wij mensen met elkaar omgaan, maar ook voor wat de huurinkomsten betreft. Door de 1,5 meter afstand, kunnen we nu eenmaal minder mensen in kerkzaal of herberg of consistorie kwijt dan voorheen. We moeten bovendien hogere kosten maken voor schoonmaak en desinfectie. Het is een rare en moeilijke tijd waarin met de verschillende huurders gesprekken worden gevoerd over het komend seizoen, over wat er wel en niet kan en wat dit voor consequenties heeft voor de kerk en voor de huurders. Het vervelende daarbij is dat je niet weet wat de toestand over een maand is. Wie had er kunnen bedenken dat we, na een periode van steeds minder besmettingen, plotseling weer met meer Corona uitbraken worden geconfronteerd.

Maar... de binnentuin is dank zij de inspanningen van de kosters erg opgeknapt en er is zelfs een echt terras gerealiseerd, met gekregen stenen!

We proberen er het beste van te maken, al is dat niet altijd even makkelijk.

Met een hartelijke groet namens het CvK,

**Jaap Klasen**

# OPNAMES VESPER MET NIRMALA

Met Nirmala zijn we bezig geweest om opnames te maken voor een Vesper. Daarvoor mochten we gebruik maken van de kerkzaal. We kozen voor de ruimte achterin. Er zijn camerabeelden gemaakt door Els Weijers en Marco van Ophem.



Geluidsopnames werden vastgelegd door Frans van Muijen. Tevens zijn er foto's gemaakt van de prachtige binnentuin. Op twee zonnige woensdagmiddagen heeft dit inmiddels plaatsgevonden.

## **Thema van deze Vesper: Je Bron ontmoeten...**

Hierin worden korte meditatieve momenten afgewisseld met Oosterse meditatieve liederen in Hebreeuws, Aramees en Sanskriet. We hopen dat de beeld en geluidsopnames gelukt zijn, zodat we deze spoedig op de PKN site kunnen laten zien en horen. Maar nóg mooier zou het zijn als we u weer live kunnen ontmoeten tijdens de vespers in de Herberg, in de kerk of bij optredens elders.

Een meditatieve groet, namens Nirmala  
**Els Weijers, Frans van Muijen, Jos en Wilma van Ophem**  
[www.nirmala-nederland.nl](http://www.nirmala-nederland.nl)

# BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

## **Eerste viering**

Op zondag 2 augustus 2020 hadden wij onze eerste dienst weer in de Coronatijd. Een mooie preek en een goed gevulde kerk.

Na de dienst konden de bezoekers binnen en vanwege het mooie weer ook buiten hun koffie nuttigen tussen de zonnebloemen.

Yolande de Boer was op 14 juni 60 jaar geworden dus we hadden er een klein gebakje bij ☐. Een mooie start in deze aparte tijd.

## **Overlijden Maartje Boelis**

Op zaterdag 1 augustus 2020 kregen we het nare bericht dat onze oudste gemeentelid Maartje Boelis op 92-jarige leeftijd was overleden.

Maartje was een echte Westwouder en kwam de laatste tijd regelmatig in de kerk. Op 12 november 1927 werd zij geboren en zij overleed op 1 augustus 2020.

Maartje werd na een besloten, maar mooie dienst, in de Nederlands Hervormde kerk op 5 augustus begraven op het Heidense kerkhof in Westwoud. Vanuit de kerk liep de rouwstoet een route over de Dr. Nuijensstraat en Laantje waar vele Westwouders haar de laatste eer gaven.

## **Oecumenische viering op 29 augustus**

Op zaterdagavond 29 augustus is er een oecumenische viering in de kerk van Westwoud.

De lezingen uit Jesaja 22: 19-23 en Mattheus 16: 13-20 zullen centraal staan. Beide lezingen gaan over De Sleutel.

Met de oecumenische werkgroep bereiden we voor die avond een mooie bijeenkomst voor.



## **Vanuit de Kerkenraad**

Op 25 juni 2020 kreeg de kerkenraad bezoek van de Classispredikant Peter Verhoeff.

Tijdens deze vergadering werd de kerkenraad doorgelicht om te kijken of deze nog gezond was en ook aan de eisen van de kerkorde voldoet.

Financieel is de kerk gezond, maar op het aantal mensen en op de samenstelling van de kerkenraad was wel wat aan te merken.

Als kerkenraad hebben we wel ideeën hoe we hiermee nu verder moeten, maar dat er mensen bij moeten is wel een feit.

De kerkenraad heeft dus een duidelijke opdracht gekregen: zorg dat de kerkenraad op orde komt.

In november hebben we een vervolgspraak met de classispredikant en dan moeten we stappen hebben gemaakt.

Mocht u denken, dat is wel wat voor mij, laat het dan weten.

De kerkenraad zelf zal ook mensen gaan benaderen.

We zullen al blij zijn met mensen die een aantal diensten per jaar ouderling van dienst kunnen zijn of mee willen denken over de giften die we jaarlijks kunnen doen aan goede doelen. Zowel lokaal, landelijk als internationaal.

U gaat van ons horen!

Vriendelijke groet vanuit de kerkenraad,  
**Patric de Vries**



## **VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD:**

Ingestuurd door pastor **Cor van der Spek:**

### **Het lied van alle dagen**

*Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Antoine Oomen*

*Nooit hoorden wij  
andere stemmen dan de onze.  
Nooit waren er handen die doen  
wat handen niet kunnen.  
Nooit andere  
Goddelozer mensen dan wij.*

*Maar er was daglicht,  
alle dagen, wat ook gebeurde,  
alsof wij liepen  
over een onzichtbaar weefsel  
boven de afgrond gespannen,  
dat niet scheurde.*

*Nooit werd iemand  
weggetild uit de tijd.  
Maar soms even  
wordt lijden opgeschort  
of dragen mensen het samen  
zo zouden wij moeten leven.*

Dit lied is onder de loep genomen door Gerard Swüste:  
'Nooit hoorden wij andere stemmen' wordt dit lied meestal genoemd,  
maar de titel 'Lied van alle dagen' is toch om over na te denken.  
Wat gebeurt er alle dagen? Volgens de tekst dat je nooit andere  
stemmen hoort dan de onze, maar dat er wel daglicht is. Dat is  
meteen de kern van het lied: aan de ene kant wat 'nooit' gebeurt; het

woord 'nooit' staat vier keer in de tekst; aan de andere kant twee keer een nogal zwaar aangezet 'maar'. Dit lied speelt zich af in de spanning tussen 'nooit' en 'maar'.

Wat gebeurt nooit? Er zijn geen andere stemmen dan de onze en er zijn geen andere handen die doen wat handen niet kunnen. En ook wordt nooit iemand weggetild uit de tijd. Je zou kunnen zeggen: in een paar zinnen wordt de secularisatie geschilderd. Wij leven in één werkelijkheid, die zichtbaar, hoorbaar, tastbaar is; wat gebeurt kunnen we beredeneren. Verschijningen maken we niet mee, wonderen bestaan niet. Wij dromen er soms van om de werkelijkheid te overstijgen, maar dat lukt niet. Wat dat betreft zijn we goddeloze mensen en bestaan er ook alleen maar goddeloze mensen. Ik denk dat je dat 'goddeloos' niet moet verstaan in de gangbare betekenis van 'slecht' en 'verdorven', maar heel letterlijk: mensen die god niet kunnen zien, niet kunnen pakken; die het, zo op het eerste gezicht, zonder god moeten zien te stellen; er is geen god die van alles voor hen regelt. Dit eerste couplet schildert ons de werkelijkheid van alle dagen: het onmogelijke gebeurt niet, wonderen bestaan niet; de werkelijkheid is alles wat er is.

Is dat nou wel zo? Het tweede couplet heeft daar wat tegen in te brengen en begint dus met een enorm 'maar'. Dat er alle dagen daglicht is, dat is werkelijkheid, maar is dat ook niet een wonder? En daglicht misschien ook in de breedste zin van het woord: er is altijd perspectief, er is altijd nieuw begin mogelijk. Dat heeft toch ook iets van een wonder. Dat wij leven, dat mensen geboren worden, is dat geen wonder? Als je de werkelijkheid goed bekijkt, dan zijn de wonderen haast niet te tellen. We kijken meestal niet zorgvuldig genoeg, met te weinig aandacht. En het zijn ook niet wonderen, die alles voor me regelen: die me ineens van een ziekte genezen, me een baan bezorgen of iets dergelijks. En daar komt bij: het leven is een wonder, maar het leven is ook kwetsbaar en onzeker. Soms, zo zegt de tekst, lijkt het in het leven, alsof je constant boven een afgrond loopt: de zorg over wat je allemaal kan overkomen, de angst voor de

dood. Maar ook laatste heeft niet het laatste woord. Want zo vaak lijkt er zoiets te zijn als een vangnet, dat zorgt dat het leven doorgaat, dat je niet iedere keer in de afgrond tuimelt. Een vangnet dat niet scheurt. Misschien toch een wonder?

In het derde couplet komen de stem van het eerste couplet en de tegenstem van het tweede bij elkaar. Nee, mensen worden niet weggetild uit de tijd; wij blijven met twee benen in onze eigen werkelijkheid staan. Er is geen god of geen engel die ons daar even wegtild en op een veilige plek neerzet. Maar, alweer dat 'maar', toch is er meer. Er is lijden, natuurlijk. Maar soms wordt het opgeschort, soms dragen mensen het samen.

Het is een lied van alle dagen, omdat het ons dagelijks bestaan bezingt: de werkelijkheid waarin we staan en die niet altijd leuk is en soms keihard kan zijn. Tegelijkertijd wil de tekst onze ogen openen voor wat er binnen diezelfde werkelijkheid allemaal aan wonderen gebeurt: het daglicht wordt genoemd, maar je kunt het zelf eindeloos aanvullen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet.

De muziek van Antoine Oomen onderstreept het meditatieve karakter van dit lied. De steeds breed uitgemeten oer van 'nooit', laat nog even goed horen dat het echt 'nooit' is. En verder mijmert het over onze werkelijkheid met de wonderen die niet en die wél gebeuren. Alleen in de allerlaatste regel verandert de tekst plotseling van karakter. De meditatie blijkt plotseling bedoeld als les: zo zouden we moeten leven. Als wij willen dat er wonderen gebeuren, dan moeten we daar zelf wat aan doen: dan moeten we het lijden samen dragen. En misschien 'lijden' in de breedste zin van het woord: alles wat we zoal meemaken, dat kunnen we samen dragen. Wij kunnen voor elkaar het leven dragelijk maken. En gebeuren er wonderlijke dingen. De les in de slotregel wordt gezongen op dezelfde meditatieve toon. En dat kan ook. Het is ook om nog even over na te denken en met je mee te nemen....

**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:  
uiterlijk op zondag 20 september 2020**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail <a href="mailto:inavisserkeep@gmail.com">inavisserkeep@gmail.com</a> Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail <a href="mailto:loes.siedenburg@xs4all.nl">loes.siedenburg@xs4all.nl</a>
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail <a href="mailto:s.devries27@quicknet.nl">s.devries27@quicknet.nl</a> Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail <a href="mailto:bra-beesk@quicknet.nl">bra-beesk@quicknet.nl</a>

**Predikant:**

**Ds Henri Frölich  
Westerweg 48,  
1445 AD Purmerend.  
telefoon: 0299-840789  
mobiel: 06-24841692  
e-mail: [ahfrolich@gmail.com](mailto:ahfrolich@gmail.com)**

**Bijstand in het pastoraat:**

**Ds Hanneke Borst  
Kuipersdijk 72,  
1601 CN Enkhuizen  
tel. 06 – 1444 7505  
e-mail: [johanna.enkhuizen@gmail.com](mailto:johanna.enkhuizen@gmail.com)**

## Crisis?

### Is het even crisis

in je financiën?  
in je relatie?  
in je koelkast?  
met je partner?  
met je kinderen?  
met de I.N.D?

### Probeer maar via

0229-271684 of

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

### Wil je meer weten?

## HWK helpt je eruit!

### we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

### Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



[www.hulpverleningwestfriesekerken.nl](http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl)

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk Westfriesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

## **KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPSEL/LUTJEBROEK**

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: [www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)

E-mail: [info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](mailto:info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

[koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl](mailto:koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl)

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

[tinekehupkens@gmail.com](mailto:tinekehupkens@gmail.com)

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

[wilmavanophem@quicknet.nl](mailto:wilmavanophem@quicknet.nl)

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

[jaap.klasen.mail@gmail.com](mailto:jaap.klasen.mail@gmail.com)

Marianne Soorsma, Molenstraat 7

1613 JX Grootebroek

tel. 06-12493356

[mariannesoorisma@ziggo.nl](mailto:mariannesoorisma@ziggo.nl)

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

[jaap.klasen.mail@gmail.com](mailto:jaap.klasen.mail@gmail.com)

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

[peterkeersemaker@live.nl](mailto:peterkeersemaker@live.nl)

Financiële administratie: Jaap Klasen,  
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601  
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,  
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817  
Loes Siedenburg, scriba  
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601  
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:  
Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817  
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

## **KERKELIJKE ADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND**

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud  
Website: [www.pknwestwoud.nl](http://www.pknwestwoud.nl)  
E-mail: [info@pknwestwoud.nl](mailto:info@pknwestwoud.nl)

Koster: Ilona en Patric de Vries  
Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673  
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173  
Zittend 18, 1617KS Westwoud  
[aj.koster-donker@quicknet.nl](mailto:aj.koster-donker@quicknet.nl)  
Dirk Stam,  
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688  
[dsstam@ziggo.nl](mailto:dsstam@ziggo.nl)

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

## Ouderling-Kerkrentmeesters:

Patric de Vries (voorzitter)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

## Ouderlingen:

Margriet Bakker-Struik (scriba)

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud tel. 06-50605813

margrietstruik@hotmail.com

tel. 0228-855145

## Vieringen

- |        |           |                                                                               |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 23 aug | 10.00 uur | Hoogkarspel, ds Wim Kievit                                                    |
| 29 aug | 19.00 uur | Westwoud, PKN kerk,<br>lekenviering met de oecumenische werkgroep             |
| 04 sep | 19.30 uur | Hoogkarspel, meditatievesper,<br>Wilma van Ophem m.m.v.Nirmala                |
| 06 sep | 10.00 uur | Westwoud, Esther Jeunink                                                      |
| 13 sep | 10.00 uur | Hoogkarspel, ds Henri Frölich,<br><b>Heilig Avondmaal</b> ,<br>m.m.v. Nirmala |
| 19 sep | 19.00 uur | Hoogkarspel RK kerk,<br><b>oecumenische Vredesviering</b>                     |
| 27 sep | 10.00 uur | Hoogkarspel, ds Marijke Kraak                                                 |
| 02 okt | 19.30 uur | Hoogkarspel, meditatievesper,<br>pastor Cor v.d. Spek                         |
| 04 okt | 10.00 uur | Westwoud, ds Henri Frölich, <b>Startzondag</b>                                |
| 11 okt | 10.00 uur | Hoogkarspel, Siep Rienstra, <b>Theaterviering</b>                             |



